

Anno 1952

# SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING



## Community Program 2010

## Minder valide Senioren "Visdag"



Woensdag 2 juni 2010, locatie Haarlemmertrekvaart te Lisse

Met dank aan Chief Executive Officer Hans Wijers, voorzitter van de Board of Management of AkzoNobel voor de sponsoring van dit evenement.

Na een sabbatical jaar (2009) stond voor dit jaar de laatste Senioren (minder valide) Visdag op het programma. Waarom een sabbatical, wel omdat er nogal wat volk op de been gebracht moet worden om deze senioren een dagje in het zonnetje te zetten. Brengt mij direct op een volgende belangrijke factor; "Het weer". Gelukkig had voor 2010 een ieder weer de agenda vrij gemaakt en konden we vol frisse moed trachten hier weer een fantastische dag van te maken. Ook binnen de muren van "de Bernardus" en stichting Valent hadden de nodige omzettingen plaatsgevonden. Buiten een aantal senioren die ons ontvallen zijn hebben we ook veel te vroeg



afschied moeten nemen van Ineke Luesink (Valent RDB). Daarnaast hebben een aantal verplegers/verpleegsters ander werk gevonden maar ook hier is gelukkig weer vers bloed ingestroomd. Nieuwe enthousiaste gezichten zette zich tomeloos in om deze dag vlekkeloos te laten verlopen.. Naast de sponsoring van AkzoNobel gaat dan ook onze dank uit aan het personeel van de Bernardus, het recreatie team van Valent RDB, het personeel van bedrijfsrestaurant "de Potmolen", de heren van LMM voor het vervoer van de hengelsportmaterialen, alle vrijwilligers (vissers en catering) en de chauffeuse Ada van de firma Beuk die haar uiterste best deed om de senioren veilig doch wel zo snel mogelijk in en uit de bus te helpen. In totaal een ploeg van 24 personen om 16 senioren een welverdiende dag uit te bezorgen.

De weergoden waren ons gunstig gezind. Daags van tevoren was het nog guur (16°C) en bewolkt maar je krijgt wat je verdiend. Deze groep senioren had denk ik nog wat te goed. Op deze woensdag 2 juni was het wolkendek plots verdwenen, hield de wind zich redelijk rustig, de temperatuur liep op tot rond de 20°C en konden we allemaal met volle teugen genieten van deze prachtige voorjaarsdag.

De vissers waren reeds om 07:00 uur aan de waterkant in afwachting van de bezorging van de vismaterialen. Deze visplekken moesten stabiel opgebouwd worden zodat later de senioren veilig aan de waterkant plaats konden nemen. Met een iets schuine waterkant blijft het oppassen geblazen, een rolstoel rolt nu eenmaal. Nadat deze klus geklaard was moest nog even de mobiele toilet herplaats worden (deze stond zo een 500 meter te vroeg geparkeerd) en kon men voorzichtig gaan beginnen met peilen, uitloten en een voerplekje opbouwen. Het is immers de bedoeling dat er ook nog een visje door onze senioren gevangen wordt.





Anno 1952

# SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING



Joop was onderweg om op de locatie de koffie en bijbehorende vers afgebakken gevulde koeken op te halen en nog voor dit vroege tijdstip was de verpleging en verzorging al volop in de weer om de senioren klaar te stomen voor dit dagje uit. Wassen, aankleden, ontbijten en dan nog een petje mee, zonnebrand en voor de zekerheid een jas.

Om precies 08:00 uur reed de Beuk bus voor, wat later dan voorgaande jaren omdat een ieder zo zenuwachtig wordt wanneer de bus al met ronkende motoren vroeg voor de deur staat. Zelf was ik ook met mijn vrouw Nancy aanwezig om de eerste senioren een warm welkom te heten en te assisteren bij de instap procedure voor mindervalide (rolstoelers). Ja staat er niet altijd bij stil wat erbij komt kijken (veiligheid) om een groep rolstoelers te mogen vervoeren. Gelukkig hebben we nu enige jaren ervaring en konden we de

chauffeuse Ada goed ondersteuning in haar werk zodat de eerste instap (altijd de lastigste omdat alle hulpmaterialen per rolstoel speciaal afgesteld en vastgezet moeten worden) nog redelijk snel verliep. Rond 09:00 uur kon dan ook richting Haarlemmertrekvaart vertrokken worden. H.S.V. Haarlem had een speciale vergunning / ontheffing voor dit viswater verzorgd zodat niet iedere senior voor 3 uurtjes vissen lid behoefte te worden van een Hengelsportvereniging voor het verkrijgen van een VisPas.

Nadat alle senioren plaats hadden genomen en voorgesteld waren aan hun persoonlijke assistent voor deze dag kon de vispret beginnen. De meer ervaren senioren namen direct zelf de hengel ter hand, andere moesten soms over de streep getrokken worden. De aan hand of arm gehandicapte deelnemers mochten hiervoor hun assistent gebruiken. Onder het genot van een kopje koffie en een vers afgebakken gevulde koek was het wachten geblazen. Blijkbaar had nog niet iedereen door dat dit een gesponsord uitje betrof want op de vraag of een van senioren koffie met een gevulde koek wilde kregen we als antwoord; "Dat lijkt mij erg lekker maar ik heb helaas geen geld bij me". Hieruit blijkt maar weer dat normaal gesproken alleen de zon voor niets opkomt.

De simmetjes dobberde parmantig in het water waarop een mooie visstroming. De voerplekken waren zorgvuldig opgebouwd en op zo een prachtige dag zal toch ook de vis wel gaan bijten. Helaas kunnen we dit maar slecht beïnvloeden en bleef voor veel senioren een vangst uit. Werd er dan helemaal niets gevangen? Natuurlijk wel. Op kop zat een senior die drie mooie brasems wist binnen te halen. Verder hier en daar een "Lucky" maar ook veel nullen. De vangst van de dag was een behulpzame vrijwilliger die zichzelf ving. Gelukkig geen vleeswond maar wel een ouwe sok. Na veel en langdurig gepriegel wist hij zichzelf uit deze benarde situatie te bevrijden.





Anno 1952

# SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING



Daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om. Het is immers geen wedstrijd. Bij een warm zonnetjes genieten van al het moois wat moeder natuur te bieden heeft, een verhaal, een lach en een keer iets anders of gewoon weer eens een dagje weg uit de dagelijkse beslommingen van een verzorgingstehuis.

De ene vond het aas (maden, casters en wormen) maar vies, de andere juist reuze interessant. Sommige vrijwilligers (vissers) hadden zelf voor een extra hengeltje gezorgd zodat de vis niet alleen met de dobber maar ook met een meer moderne techniek (Winkle Picker) belaagd konden worden. Dit leverde ook enkele vissen op zodat er her en der wel wat plaatjes van gevangen vissen vastgelegd konden worden.



Tussen 12:00 en 12:30 uur was het einde vissessie en konden de vissers de boel weer netjes inpakken en wij de senioren weer in de bus laten plaatsnemen. Als een geoliede machine ging dit nu vele malen sneller en konden we al na 30 minuten richting het bedrijfsrestaurant van "de Sikkens" afreizen.



Bij aankomst op de locatie kon de lijst van deelnemers bij de poort overhandigd worden zodat het een voor een inchecken bespaard bleef. Vanaf de vroege ochtend waren de magen leeg en het mooie weer had een ieder dorstig gemaakt. Bij het restaurant werden de senioren persoonlijk welkom geheten door manager Theo Eijkmans en zijn staf. Uitstappen gaat nog sneller dan instappen, dus al snel zat een ieder aan tafel te genieten van de heet uitgeserveerde soep. Een wijntje erbij voor de liefhebbers maar natuurlijk ook de jus d'orange, het water en koffie en thee. Verse broodjes en volop beleg maakte dit een waar festijn waarbij nee niet te koop was. De kroketten vonden gretig aftrek en het gezelschap overzien was dit een mooie mengeling van senioren en vrijwilligers. Hier en daar een vermoeid gezicht maar vooral veel lachsalvo's en leuke anekdotes. Soms een beetje plagend maar gelukkig wel altijd met respect. Nadat alle magen gevuld waren moest ik helaas het einde van deze dag aankondigen met daar overheen voor de senioren de trieste mededeling dat dit toch echt de allerlaatste Sikkens Visdag was.





Anno 1952

# SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING



Na 5 jaar is de pot leeg maar hebben we met volle teugen genoten van het feit dat we dit voor deze groep senioren hebben mogen organiseren.

Hulde aan alle vrijwilligers die in hun vrije tijd, dan wel beroepsmatig deze dagen tot een groot succes hebben gemaakt. Het waren 5 fantastische jaren met heel dankbare senioren.

De heer van Bemmelen (alle keren mee geweest) dankte namens de senioren de organisatie van deze voor hem en anderen onvergetelijke dag. Onder een warm applaus kwam deze dag dan toch echt tot een einde. De tafels werden leeggemaakt en de rolstoelers weer een voor een met de lift in de bus gebracht.

Ik vond het persoonlijk fantastisch om dit samen met Joop Jonker te mogen organiseren en gelukkig hebben we de foto's nog. Deze kleinood zal als laatste actie vanuit het community programma aan de senioren aangeboden worden waarbij er naar behoefte bijbesteld kan worden. Wij maken daarna de eindrekening op en kunnen in ieder geval terugkijken op een geslaagde serie visdagen.

Met vriendelijke groet,

Organisatoren Joop Jonker en Peter Dekker.

